

Hitta hit!

Karlsborg
(Skövde)



Jönköping

GPS
Latitud: 58.302784
Longitud: 14.286229

Hjo kyrka ligger "mitt i byn", i Hjo pastorat vid Vätterns västra strand.

Hjo pastorat består av fyra församlingar och omfattar Hjo kommun.

Inom pastoratet finns åtta olika kyrkobyggnader med olika ursprungstider och stilar. Södra Fågelås kyrka, Norra Fågelås kyrka, Fridene kyrka, Korsberga kyrka, Mofalla kyrka, Grevbäcks kyrka, Svärtans kapell och Hjo kyrka.

Du hittar de olika kyrkorna och information om verksamheten i dem på hemsidan www.svenskakyrkan.se/hjo



Välkommen!

Medarbetare i Hjo pastorat kontaktas genom Församlingshemmet, Regeringsgatan 12, Hjo telefon 0503-323 80

evaluation.se 2017

Svenska kyrkan 

Hjo kyrka

HJO PASTORAT



Den 3 april 1794 drabbades de centrala delarna av Hjo av en häftig brand. Branden ödelade den gamla kyrkan från medeltiden, klockstapeln samt ett tiotal bostadshus.

Den gamla stenkyrkan hade byggts till med ett långhus i trä under 1400-talet och klockstapeln i slutet av 1500-talet. Kyrkan var i ett mycket dåligt skick då den brann ner till grunden.

De tre kyrkklockorna smälte ner av värmen men rester kunde samlas ihop och gjutas om till den nuvarande lillklockan. Den bär inskriptionen "Samlad ut ur gruset efter branden den 3 april 1794 och genom Herr Borgmästare Veidmans bestyrande samma år gjuten i Skara af N. Billsten".

Det finns också en offerkista kvar från den gamla kyrkan. Den förvaras idag i kyrkans södra vapenhus, liksom kyrkogårdens äldsta gravvård. På dess plats utanför kyrkans huvudingång mot väster står en kopia. Där finns också borgmästare Veidmans gravvård.

Den nya kyrkan började byggas år 1796 men togs i bruk först något år in på 1800-talet. 1858 anskaffades en kyrkorgel, som 1911 ersattes av den nuvarande, byggd av E Zetterqvist & Son, Örebro.

Vid en omfattande renovering år 1900-1901 ersattes det platta romanska tornet med den höga spira som vi ser idag. Några av de donationer som gjordes i samband med renoveringen finns kvar i kyrkan, se bilder till höger.

Vid nästa större in- och utvändiga renovering år 1978 fick kyrkan sin nuvarande varma och ljusa färgsättning. Även i samband med denna renovering och återinvigning mottog kyrkan donationer; altarpredikan, mässhake, kollekthåvar mm framställda av Agda Österberg, Tre Bäcker.

År 2010 målades kyrkan om utvändigt och året därpå även invändigt. Dopfunten fick då tillbaka sin ursprungliga färgsättning.

Södra vapenhuset används numera till enklare kyrkkaffe efter söndagens gudstjänst, och sakristian har flyttats för att ge plats åt söndagsskolverksamhet under gudstjänsttid.



Den zetterqvistska orgeln från 1911 helrenoverades och återinvigdes av biskop Lars-Göran Lönne-mark vid kyrkans 200-årsjubileum som firades Påskdagen år 2000. Kororgeln från 1981 ersattes av en ny sådan som togs i bruk år 2015. På bilden syns även färgsättningen från 1978.



Vid renoveringen 1900-1901 fick fönstren i koret sina målningar. Målningarna utförda av Reinhold Callmänder, två femarmade malmljusstakar som idag står i koret samt tavlan "Mästaren på besök hos Maria och



Marta" (här något beskuren) donerades av en anonym hjo. Tavlan är en kopia av Heinrich Hoffmans original.