

## Hitta hit!



Hjo

GPS  
Latitud: 58.293243  
Longitud: 14.05288

Fröjered  
(Tidaholm)

Fridene kyrka ligger i Hjo pastorat vid Vätterns västra strand. Hjo pastorat består av fyra församlingar och omfattar Hjo kommun.

Inom pastoratet finns åtta olika kyrkobyggnader med olika ursprungstider och stilar. Södra Fågelås kyrka, Norra Fågelås kyrka, Fridene kyrka, Korsberga kyrka, Mofalla kyrka, Grevbäcks kyrka, Svärtans kapell och Hjo kyrka.

Du hittar de olika kyrkorna och information om verksamheten i dem på hemsidan [www.svenskakyrkan.se/hjo](http://www.svenskakyrkan.se/hjo)



Välkommen!

Medarbetare i Hjo pastorat kontaktas genom Församlingshemmet, Regeringsgatan 12, Hjo telefon 0503-323 80

evaluation.se 2017

Svenska kyrkan 

# Fridene kyrka

HJO PASTORAT



Fridene kyrka med dess smäckra tornspira ligger i en vägkorsning och syns på långt håll. Tornet är den äldsta bevarade delen, kanske ända från 1100-talet. Den smala trappan i vapenhuset och gluggarna strax under klockorna tyder på att tornet säkerligen har använts även som försvarstorn i ofärdstider.

Troligen har ån Tidan haft stor betydelse för placeringen av kyrkan. För tusen år sedan var vattenvägarna oerhört viktiga. Tidan sträcker sig från Ulricehamn i söder till utloppet i Väneren vid Mariestad i norr - nästan 18 mil. Intill kyrkans plats på brinken antas Tidan på den tiden ha vidgats och bildat en sjö, vilket gjorde det lämpligt att angöra här.

Över dörren till kyrkan finns årtalet MCCLIX (1259) inhugget, vilket betyder att den är en av två daterade medeltidskyrkor i romansk rundbågestil i Skara stift. Den andra är Forsby från år 1135.

De äldsta kyrkorna i Sverige var oftast stavkyrkor. Hur Fridene kyrka såg ut från början och genom åren är okänt. Först vid slutet av 1600-talet dokumenterades den av fornforskaren Johan Peringskiöld som dokumenterade många av Sveriges kyrkor med tecknade bilder. På hans bild har kyrktornet en pyramidformad huv. Det är oklart när den nuvarande tornspiran kom till.

Mot slutet av 1700-talet var kyrkan i så dåligt skick, att väggarna inte höll för reparation. I stället revs de och ett nytt kyrkorum i ren gustaviansk stil uppfördes. Omkring 1802 stod kyrkan färdig ungefär som den ser ut idag. Vid bygget togs material från den gamla kyrkan tillvara. Gamla stenar murades in i de nya väggarna men även det vackra kabinettsfönstret (se bild till höger) och läktarbröstet kunde återanvändas i sin helhet.

Den lilla orgeln i Fridene kyrka är byggd av Nordfors & co år 1933. Orgelfasaden kommer från en äldre orgel. Den har en manual och pedal samt 7 stämmor.

1949 genomfördes en större renovering av kyrkorummet, då golv och bänkar byttes ut och elektriskt ljus och värme installerades. Kormattan, ett broderat antependium samt lampetter är exempel på inventarier som tillkom vid denna tid.

1984 förbättrades de målade draperierna och alla förgyllningar i kyrkans fond av en konservator. Vid denna renovering slipades golvet, ett par bänkar togs bort och sakristian rustades upp.



Ljuskrönorna i Fridene kyrka är från vänster daterade år 1747, år 1814 respektive ca 1700. Den sistnämnda är skuren i trä liksom skulpturen av aposteln Petrus som syns i fönsternischen. Skulpturen är troligen från medeltiden.



Längst fram i kyrkan finns ett skabinettsfönster med två målade medaljonger infattade i tenn. I den gamla kyrkan satt detta fönster på södersidan.



Den äldsta lösa inventarien i kyrkan är dopfunten i sandsten från 1100-talet.